

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Probeer ruimer te gaan denken

“Het denken is niet zo dat het alles kan regelen op deze aarde. Het is een soort systeem dat in werking gezet wordt om tot praktische regelingen te komen; het is maar half bewust. Er is heel veel wat bewuster is dan het denken. Wanneer je vanuit het hart de keuzes maakt, zal je totaal andere keuzes maken, want het hart is nauwer verbonden met een grotere kracht: de kracht van de liefde, de kracht van een hoger bewustzijn, de kracht van de ziel. Wanneer je vanuit de ziel kiest, zal je andere keuzes maken en meer rekening houden met alle elementen. Het is veel intuïtiever en het houdt zelfs rekening met de dingen die niet uit te drukken zijn met de gedachte.

Vandaar dat je, als je vanuit het hart leeft en kiest - niet vanuit de gevoelens maar vanuit het hart - universeler bent. Dus, de gedachte is steeds beperkend en het hart is steeds verruimend. Als je dit kan zien, zal je ondervinden dat er een soort beweging is in jezelf. Het denken beperkt, het hart verruimt, en dit vult mekaar aan, want het is het hart dat het denken zal verruimen.

En hoe meer je kan luisteren naar het hart, hoe ruimer het denken zal worden. Vandaar dat mensen die niet met het hart leven eigenlijk beperkte en beperkende gedachten hebben. Het is interessant om dit bij jezelf na te gaan. Op deze manier vind je de weg om inderdaad los te komen van je beperkingen en ruimer te gaan denken over alles en iedereen. Over je kind, je man, over problemen; als je vanuit het hart denkt zal je meer en ruimer kunnen gewaarworden, ook veel meer kunnen zien, veel meer rekening houden met alle mogelijke factoren.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
(uit hoofdstuk 5: ‘Liefde houdt nooit op te werken’) © Mayil.com

Datum: ___/___/_____

Morya Levenslessen nr. 167